



Maranatha Mare

april 2026

Jaargang 53 No 3

Het is volbracht!

Gods weg is hij gegaan
tot het einde.
Zijn lichaam wil niet meer,
zijn geest is verslagen.
Alles doet pijn.
Naalden van de kroon doorboren zijn hoofd,
ze tarten zijn denken,
niet om uit te houden.
De zonden van de wereld
raken zijn ziel.

Hij heeft gezegd en weerlegd,
geheeld en gestreeld,
gevraagd en geklaagd,
gedacht en verwacht, gegeven en vergeven,
gehoord en verwoord,
gebeefd en geleefd.
Gods weg is hij gegaan tot het einde.

Alles gedaan,
alles gezegd,
alles verstaan,
alles geslecht,

Alles gegeven,
alles gevraagd,
alles vergeven,
alles geklaagd.

Alles gehoord,
alles verwacht,
alles verwoord,
alles volbracht.

Hij heeft me gezocht
hij heeft me gevonden
hij heeft me gedragen
hij heeft me thuisgebracht.
Alles is in hem tot voltooiing gekomen.

Niets meer te zeggen.
Ja, nog één roep,
nog één kreet wacht om
de aarde te veroveren,
Die ene roep waarin hij
leven en dood,
dood en leven
ontvouwt;
waarin hij zich uit handen geeft
om te zijn zoals hij is bedoeld:
liefde!

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/christelijke-gedichten-pasen/>

Met hart, ziel, verstand en kracht

Het Grote Gebod (Mt 22:37-40, Mk 12:29-31, Lk 10:27) is een samenvatting van waar het geloof over gaat. Maar meer nog: het is een blauwdruk voor de totale menselijke existentie. Want niets valt buiten het bereik van deze liefde. De opsomming “hart, ziel, verstand en kracht” is geen verdeling van de mens in afzonderlijke compartimenten, maar is een “merisme” – een stijlfiguur in de taal die het *geheel* aangeduid door de uitersten te benoemen.

In de bijbelse context is het *hart* niet slechts de zetel van emotie, maar het centrum van het intellect en de besluitvorming. God liefhebben met je hart betekent dat je morele kompas, je dagelijkse keuzes over grote en kleine dingen, je innerlijke motivatie, onder deze liefde vallen. Niets is uitgesloten.

De *ziel* (*psychē* in het Grieks en *nephesh* in het Hebreeuws) duidt op het vitale leven – de “adem” of het “levende wezen”. Liefde voor God is niet louter spiritueel; het omvat de zorg voor het leven zelf.

Het *verstand* gaat om de intellectuele integriteit. Geloof is niet blind. De wetenschap, de filosofie en de kritische reflectie zijn deel van het spirituele leven. Het gebruik van het denken om de wereld te begrijpen en intellectuele eerlijkheid, is een actieve invulling van het Grote Gebod.

De *kracht* verwijst naar iemands vermogen, bezit en inspanning. Die zijn de “krachten” waarmee de liefde gestalte gegeven wordt.

In onze wereld delen mensen hun leven vaak op in sectoren: werk, vrije tijd, religie en politiek. Het Grote Gebod breekt deze muren af. De *eenheid* van God vraagt een *eenheid* ook in de mens. Als God één is, kan de menselijke respons niet gefragmenteerd zijn.

Niets valt buiten het Grote Gebod. In alles wat we zijn en doen met hart, ziel, verstand en kracht, hebben we God lief. Dit gebod is geen morele last, maar een uitnodiging tot heelheid. Het bevrijdt ons van de gespletenheid. Dit gaat over de spanning tussen *compartimentalisatie* en *integriteit* (heelheid).

“Met *heel* je hart”, betekent dat er geen verborgen kamers zijn. Er zijn geen “neutrale zones”. Jezus spreekt in de Bergrede over het “oog dat enkelvoudig is” (Mt 6:22). Als je oog gericht is op één doel (de liefde voor God), wordt je hele lichaam (je hele bestaan) verlicht.

De eenheid waartoe het Grote Gebod oproept, is niet de verplichting om “perfect” te zijn, maar een uitnodiging om *authentiek* te zijn. Dan zijn hart, ziel, verstand en kracht allemaal onderdeel van de ene beweging naar God toe. Dan wordt het mens-zijn één geheel.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

- Wij gaan het Paas weekend tegemoet, eerst Palm Pasen op zondag 29 maart, op Goede Vrijdag vieren wij Avondmaal, en op Zondag 5 april is het feest. Eerst een paasontbijt met onze geliefde Maranatha leden en familie en vrienden, en daarna een jubel dienst om 10:00.
- Wij dragen steeds Yolanda in onze gedachten op, met het verwerken van het verlies van haar moeder.
- Wij blijven steeds in onze gedachten bij de geliefden die er niet bij kunnen zijn vanwege hun gezondheid: Marjan van Zee, Richard Steinmann, Janny van den Eijkel, en Helena Nieuwoudt.
- Wij zijn dankbaar dat onze organist Johan van Staden hersteld is van zijn operatie en wij weer mogen genieten van zijn meesterlijke orgelspel.
- Wij vieren feest met de Bakker clan in Calgary, Canada, die lieten weten dat de 23^{ste} lid van de clan is geboren. Oliver is de derde achter kleinkind voor Auke en Anneke, de eerste kleinkind voor Coby en Dirk Jan en een zoon voor Marcia en Derick. Gefeliciteerd!
- Wij zijn super dankbaar voor de St Thomas Lutheran Church, die nu onze kerkgebouw deelt. Dit staat er op de website:
<https://www.stthomaslutheranchurch.co.za/index.php/about>:

Who We Are

St Thomas Lutheran Church is a Christian Church in Johannesburg.

We are Ecumenical Lutherans affiliated to the Western Circuit of the Central Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Southern Africa.

We are a liturgical Church following a Lutheran tradition of worship.

De officiële huurcontract is nu ondertekent voor de volgende drie jaar.

In een van haar eerste preken van 2026, noemde Yolanda dat FinCom het eind 2025 eens was dat wij er financieel niet zo goed voor stonden. Toen klopten de St Thomas Lutheran church aan onze deur en wisten wij dat God nog niet klaar was met de Maranatha gemeente. Haar woorden werden beaamd tijdens de contract ondertekening door Happy, een van de vertegenwoordigers, die zei dat dit een "spiritual marriage" is, en voor hen ook een grote uitkomst was, het was super onveilig in Doornfontein.

Jezus deelt brood en wijn in de chaos

Het avondmaal. Wie mag er deelnemen en wie niet? Er zijn in de loop van de eeuwen heel wat discussies geweest over deze vraag. Hopelijk is het iets waar je naar uitkijkt en geeft het je blijdschap, vrede en rust. Maar het kan ook

strijd opleveren, of je onrustig of onzeker maken. Laten we eens inzoomen op het eerste avondmaal en kijken naar de tafelgasten van toen.

De eerste viering die Jezus met Zijn leerlingen houdt, vindt plaats bij iemand thuis, in het gastenverblijf op de eerste verdieping. Er is niet bepaald sprake van een gewijde stilte. Nee, het begint zelfs rommelig. Bij binnenkomst moeten eerst de stoffige voeten worden gewassen. Een smerig karweitje waar niemand echt zin in heeft. Omdat niemand het doet, staat Jezus op om het zelf te doen.

Een rommelige maaltijd

Dan begint de maaltijd, maar er wordt onderling gediscussieerd: wie van ons aan tafel is de belangrijkste? Wie is de betere leerling? Naast dit gekibbel is er ook verwarring. Jezus spreekt over een reistas en een zwaard, maar wat Hij bedoelt, begrijpt niemand. Er is ook onbegrip: Jezus vertelt over Zijn dood, maar dat willen ze niet horen.

Bij Petrus is er hoogmoed: 'Ik zal U niet verlaten, Jezus, en verloochenen al helemaal niet!' Ook is er angst en droefheid: iemand van hen zal Jezus verraden, maar ze weten niet wie. Bij Judas is er zelfs teleurstelling en verbittering. Dit is niet de Jezus waar hij op hoopte. Hij haakt af en heeft zich voorgenomen Jezus te verraden.

En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.

– Lukas 22:15 (HSV)

Jezus deelt brood en wijn

Laten we onze blik nu op Jezus richten. Trekt Hij zich terug? Denkt Hij: 'Moet Ik voor deze mensen mijn leven geven?!' Nee, midden in de verwarring en chaos breekt Jezus het brood. 'Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten.'

Jezus heeft een vurig verlangen om met kibbelende, verwarde, hoogmoedige, bange en teleurgestelde leerlingen het brood te delen. Zijn liefde hangt niet af van hun gemoedstoestand. Niet van hoe ze zich voelen, niet van wat ze doen. Liefde is Zijn identiteit en Zijn genade wil Hij delen.

Hij breekt het brood, wat wijst op Zijn lichaam dat voor hen verbroken wordt, en deelt het aan ieder persoonlijk uit. Geen van hen wordt overgeslagen. Ook aan Judas wordt het brood gegeven. De hand reikt ook naar hem. De deur staat nog altijd voor hem open, ondanks dat Jezus weet wat hij van plan is. Aan Zijn liefde ligt het niet. Daarna wordt wijn geschonken, als teken van Zijn bloed dat voor hen zal vloeien. De beker gaat rond en allen drinken daaruit.

Hoe zit het met jouw chaos?

Mogelijk herken je ook chaos in je leven. Ben je verward en vraag je je af wie Jezus voor jou is. Misschien voel je je een loser omdat je hebt gefaald. Of ben je angstig vanwege onzekerheden in je leven. Verbitterd omdat je God niet begrijpt. Of vertwijfeld, en dreig je af te haken. Denk dan terug aan het eerste avondmaal. Te midden van de chaos is Jezus daar. Hij deelt brood en wijn en geeft een rustpunt. In verwarring en twijfel laat Hij zien wat Zijn vurige verlangen is: de maaltijd met jou delen.

De leerlingen waren druk met zichzelf en ze waren verward. Ze zouden Hem diezelfde nacht zelfs allemaal verlaten. Maar het was voor Jezus geen obstakel, geen sta-in-de-weg om Zijn liefde te delen. Het hing niet van hen af, zoals het nu ook niet van jou afhangt. Het hangt af van Jezus, die Zijn leven heeft gedeeld. Zijn hand reikt. Zijn liefde nodigt jou uit tot een keuze. Aanvaard je Zijn liefde of niet? Pak je het aangereikte brood aan of niet? Drink je van de beker of niet? Je mag rust vinden aan de avondmaaltafel. Je mag rust vinden bij Jezus.

Aan de slag!

Geloof én vier het geweldige wonder dat Hij er ook wil zijn in jouw chaos!

Emmely Post-Spreuwenberg

<https://zijlucht.nl/overdenkingen/jezus-deelt-brood-en-wijn-in-de-chaos/>

Die heilige ritme van die klein gemeente: waarom klein die nuwe krag is

In 'n wêreld wat dikwels sukses aan grootte en spoed meet, word klein gemeentes maklik oor die hoof gesien. Tog toon statistieke dat die meerderheid van die NHKA-gemeentes (sowat 62%) minder as 200 lidmate het. Hierdie klein geloofsgemeenskappe is nie foute van die sisteem nie – hulle is die sosiale gom wat die hartklop van woonbuurte, dorpe en stede vorm.

Die krag van hoë-aanraking

Waar megagemeentes dikwels soos produksies voel, bied die klein gemeente 'n hoëaanraking in die gemeenskap. Dit beteken dat mense mekaar by die naam ken en dadelik opmerk wanneer iemand afwesig is. Dit gaan oor die deel van etes, laste en vieringe op 'n manier wat groter modelle nie maklik kan dupliseer nie. Hierdie diep persoonlike verhoudings is 'n teologiese belydenis dat elke mens deur God geken en geliefd is.

Van produksie na teenwoordigheid

In die moderne sekulêre era voel gemeentes dikwels die druk om vinnig te beweeg om relevant te bly. Klein gemeentes bied egter 'n noodsaaklike rusplek. In plaas daarvan om 'n produksie te wees wat moet presteer, bied die klein gemeente vryheid met kalmte en stilte. Dit is soos die verskil tussen 'n vinnige wegneemete en 'n maaltyd wat ure lank om 'n kombuistafel geniet word. Die fokus skuif van hoe baie ons doen na hoe teenwoordig ons vir God en mekaar is.

Nie 'n museum nie, maar 'n venster

Daar is 'n gevaar dat klein gemeentes slegs kan bestaan om 'n taal of kultuur te bewaar, wat hulle in museums verander. Die Goddelike roeping is egter om 'n venster na die ewige lewe te wees. Wanneer die kerkklok lui, is dit nie net tradisie nie, maar 'n verklaring dat God midde-in die alledaagse lewe teenwoordig is en praat. Die waarde lê nie in die gemeente se programme nie, maar in die feit dat die gemeenskap saam voor God staan, selfs wanneer hulle min is.

Die kuns van plek-deling

In 'n klein gemeente word lidmate gedwing tot plek-deling (place-sharing). Dit is die spontane oomblik waar 'n ouma 'n hand op die skouer van 'n moedelse jong ouer sit. Of 'n kleuter wat 'n ou tannie wat moeilik loop, se hand vashou vir ondersteuning. Dit is nie 'n formele program nie – dit is Christus wat deur een persoon 'n ander ontmoet.

Moenie in paniek verval nie

Wanneer getalle krimp, verval gemeentes dikwels in paniek. Die evangelie leer ons egter van die krag van die klein saadjie en die nederigheid van Christus aan die kruis. 'n Gemeente hoef nie in sy eie ambisies van grootheid te probeer oorleef nie, maar moet soms sterf aan daardie ambisies om weer te ontdek wat dit beteken om op God te wag. Die belangrikste werk van die klein gemeente is om die wêreld te herinner hoe om te wag.

In die koninkryk van God is daar geen marginale plekke nie – elke klein gemeente is 'n heilige ruimte waar die ewigheid die tyd ontmoet.

Dr Johan Bester (Randfontein Midpark/SGB)

https://nhka.org/wp-content/uploads/2026/03/Blitspos-2026_03_19.pdf

Dienstrooster april 2026			
	vrijdag 3 april	zondag 5 april	zondag 12 april
1	Ferry vd Kuil	Frouk Smal	Hilda Herholdt
Bloemen	Geen bloemen	Frouk Smal	Ellen van der Kuil
Koffie Schenken		Priscilla Ndlovu	
		Nora de Rijk	
	zondag 19 april	zondag 26 april	
1	Eddie de Jong	Emmy Reinten	
Bloemen	Joke de Jong	Emmy Reinten	

Verjaardagen april 2026		
donderdag 2 april	Petrus van den Steen	012 661 2247
zondag 5 april	Tanya van Wyk	082 774 7907
donderdag 9 april	Liam Jordaan	
donderdag 9 april	Jacqueline Reintjes	011 828 5236
woensdag 22 april	Jan Wuestenenk	011 867 1886
maandag 27 april	Nora de Rijk	072 227 3811

Agenda april 2026		
vrijdag 3 april Goede Vrijdag	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer Avondmaal
zondag 5 april Paasfeest	08:30 10:00	Paasontbijt Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 7 april	09:00-13:00	Kerkkantoor
zondag 12 april	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer Gemeentevergadering in kerk Koffiedrinken
dinsdag 14 april	09:00-13:00	Kerkkantoor
zondag 19 april	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 21 april	09:00-13:00	Kerkkantoor
zondag 26 april	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 28 april	09:00-13:00	Kerkkantoor
vrijdag 1 mei	08:00-14:00	ORANJEHOF BAZAAR 57 Ascolona Street, Rietfontein, Kempton Park

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 09h00 – 13h00	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 082 336 1035 Ferdi@estruct.co.za
Organist	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@protonmail.com